

'Kom tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt.
Ik zal u rust en verlichting schenken' (Mat. 11.28)



Dankbare herinnering aan Mevrouw

Marie-Louise VEYS

weduwe van de Heer Marcel VERSLUYS

geboren te Avelgem op 3 december 1905
en godvruchtig overleden te Ronse op 5 mei 1996,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.



Vroeg of laat : wij moeten het leven afgeven.
Zo staan wij elke dag aan het begin of het einde
van een of ander mensenleven. En met de
seizoenwisseling hopen wij ook een nieuw sei-
zoen van het leven aan te vatten. Vreugde en ver-
driet, lukken en mislukken ; het is verweven in
het menselijk bestaan.

Marie-Louise was een kranige vrouw. Aan de
zijde van haar kinderen mocht zij na een leven
van werk en inzet ouder worden. Zolang zij kon
was zij actief en hulpvaardig voor anderen.

Goede moeder en grootmoeder, dank voor
alles wat gij voor ons gedaan hebt. Vergiffenis

voor hetgene waar wij u leed heb aangedaan. Wij
bewaren in ons hart de mooie momenten die we
samen mochten delen. God zegene en beware u.

Beste familieleden en vrienden, van bij Onze-
Lieve-Heer zal ik U voor altijd indachtig zijn.

Heer en Mevrouw Carlos VERSLUYS-
VANDENDRIESSCHE,

Heer Willy VERSLUYS,

Heer en Mevrouw Gerard VERSLUYS-ROOS,

Heer Robert VERSLUYS(†),

Heer Charles VERSLUYS, *haar kinderen;*

Heer en Mevrouw Hendrik VERSLUYS-LEPEZ,

Heer en Mevrouw Erwin VERSLUYS-STOCKMAN,

haar kleinkinderen;

De families

VEYS-MESSEEuw en VERSLUYS-OLEVIER,

danken U voor uw blijken van medeleven.

WIJ
BEWAREN
UW
GOEDHEID
IN ONS
HART.

